

## Biddag 2024: 'Bidden is vertrouwen'

Beste ouders en/of verzorgers,

Op D.V. woensdag 13 maart is het biddag. Biddag is een dag waarop we erbij stilstaan dat we mogen bidden voor ons voedsel en voor de moeilijke dingen in ons leven. We mogen vertrouwen dat God voor ons zorgt. Hij helpt ons en geeft wat we nodig hebben.

We hebben ervoor gekozen om Psalm 23 centraal te stellen.

Psalm 23 is een geliefde Psalm waarin het beeld van God als Herder naar voren komt. Het is een prachtig beeld om een herder met zijn kudde over de heide te zien wandelen. Er is altijd wat te zien bij een kudde. De honden rennen heen en weer, de herder loopt rond en leidt zijn schapen. En het mooiste is natuurlijk als er lammetjes zijn geboren. Prachtig om te zien dat die kleine schattige lammetjes in een paar weken tijd uitgroeien tot spelende boefjes, die overal rondrennen.

De kinderen werken in de week voor biddag in de groepen over het thema. Ze luisteren naar een Bijbelverhaal over deze geschiedenis en leren liederen die passen bij de verhalen uit de Bijbel.

Er is een gezinsdagboekje beschikbaar. Deze is te downloaden op de website van school (*website – info – schoolgids/documenten*).

We mogen tijdens de biddagsamenkomsten delen van wat we ontvangen hebben. Daarom is er aan het einde van de samenkomst een collecte. De collecte is deze keer voor de Poster in Veenendaal.

U bent van harte welkom tijdens deze kerkdienst! Hieronder een aantal praktische punten die van belang zijn:

- Inloop Oude Kerk = 11.20 uur en de kerkdienst start om 11.30 uur.
- Leerlingen van de groepen 1 t/m 4 gaan lopend naar de kerk en om 12.15 uur mogen die kinderen vanaf de kerk met de ouders mee naar huis. De ouders kunnen de kinderen uit de banken halen.
- Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan per fiets met de leerkracht naar de kerk. Na de kerkdienst mag u uw kind ook meenemen nadat een ouder zich heeft afgemeld in de kerk bij de leerkracht. De leerkracht fietst daarna met de overige kinderen terug naar school en zal daar ongeveer 12.30 uur arriveren. Daarna mogen de kinderen zelfstandig naar huis.
- U bent van harte welkom in de dienst. Er is oppas aanwezig, in Eltheto, voor de jongere broertje(s) en/of zusje(s). Eltheto is te vinden in de Fluitenstraat, nummer 2.



We kijken uit naar een mooie week en een bidden om Gods zegen voor deze biddag.

Namens het bestuur van Onderwijsgroep Gave en de Hervormde Kerk,

Met vriendelijke groet,

Jan-Jaap Vermeer